

Drankje!

Jan van Breda

Amsterdam is een dorp vol BN'ers. Vandaag drinkt fotograaf Tom Feenstra (55, links) een drankje met freelance-fotograaf Jan van Breda (53) in café De Engel.

Waarom wilde u hem ontmoeten?

"Ik ben onder de indruk van zijn foto's. Ze hebben altijd een donkere sfeer. Ik vind het interessant dat hij pas een paar jaar geleden professioneel is gaan fotograferen. Ik heb ook op latere leeftijd de fotografie opgepakt."

Hoe reageerde hij op u?

Hij was verbaasd dat iemand een drankje met hem wilde drinken. Hij zei: 'Ik fotografeer gewoon maar wat.' Hij is erg kritisch op zijn werk. Hij zei: 'Vandaag moest ik de directeur van Carré fotograferen en dat wilde ik op een bepaalde manier doen, maar dat lukte niet meteen en het zweet brak me uit.'

Is het een stressvol bestaan?

"Soms krijgt hij maar vijf minuten de tijd. Maar hij maakt de mooiste dingen onder stress. Hij liet me een waanzinnige foto zien van Frans Bauer en zei: 'Ik geloof dat ik de mooiste foto van het jaar heb gemaakt.' We kennen Frans met een smile op zijn gezicht, op deze foto kijkt hij heel devoot naar beneden. Hij zei: 'Het is gelukt Frans zo ver te krijgen dat hij deed wat ik wilde. In de hoek van de zaak hing een Chinees printje. Frans haalt altijd babi pangang voor zijn vrouw en kinderen, dus ik dacht: dat printje moet erbij.'

Heeft hij zelf voorbeelden?

Erwin Olaf. Hij zei: 'Ik heb veel van Erwin geleerd. Hij bleef namelijk van zijn modellen af en dat heb ik ook altijd gedaan.' Jan heeft ooit naakt geposeerd voor Erwin. Hij zei: 'Nu ben ik oud en lelijk, toen was ik jong en beeldend.'

Heeft hij toekomstplannen?

"Hij wil de soulzangeres Millie Jackson fotograferen. Hij zei: 'Zij is echt van de dirty soul, dus het gaat alleen maar over seks en nooit meer werken.'

Had u hem anders verwacht?

"Ik wist al dat hij in de homoscene zit. Ik ken dat wereldje van de jaren negentig. Als je iemand ziet met een leren broek aan, denk je: hij is heel ruig, maar Jan heeft een leuk soort verlegenheid."

Gaat u hem nog eens ontmoeten?

"Ik hoop het. Ik wil graag een keer met hem meelopen."

Ook een bekende Amsterdammer ontmoeten? Mail naar drankje@parool.nl.

Eva Boeter

